

Kære læsere.

Endelig kom dagen som mange af os, der elsker naturen, har ventet meget længe på.

Mandag den 16. maj er dagen, som for mange mennesker (nok ikke mindst dem som besøger denne side) har set frem til med længsel.

Endelig måtte vi drage ud, på hver vores helt fantastiske sted, som vi hver især sætter meget stor pris på. Nogle havde heldet med sig efter få minutter, mens andre har siddet derude, både morgen og aften i mange dage.

Fælles for os alle, tror jeg, er at vi alle har fået nogle helt fantastiske oplevelser.

Jeg er kun blevet snydt af bukken.☺ Der har været masser af dyr, både dem med jagttid, men langt flere af dem, som vi gerne vil se til efteråret igen.

En anden oplevelse er, at vi nu skal vi ud og se om vores træning har gjort os skarpe. Mange af de registrerede hundeførere har først haft en travl periode med mange trafik eftersøgninger i april og starten af maj, for endeligt at nå finalen den 16. maj.

Dagen var ikke mange minutter gammel, da telefonen ringede første gang. Det blev en meget lang dag, - men hvor var den god. Det er en fornøjelse, hver gang vi drejer ind af en grusvej, for derefter at dreje ind i skoven, at man kan høre en omme bag i bilen, der er helt klar til opgaven. Ikke en eneste gang møder man et surt ansigt på hunden.

Fortsat god træning. Der ligger rigtig mange gode oplevelser og venter på den, der går ca. 10 meter bag ved hunden. Det gælder uanset om vi lige har fået en ny hund, eller om vi har en, der er på vej mod diverse prøver. Under alle omstændigheder er det er god motivering for hunden.

Knæk og Bræk.
Jørgen Olsen.